



Dagens namn är Sibylla och enligt tvånamslängden Camilla. Sibylla, det klassiska namnet på den som skådar i kristallkulan, kommer från latin och betyder just spåkvinna. Camilla är också latinskt och antas betyda en tjänarinna som kunde offra åt gudarna.



Prinsessan Sibylla (1908-72) var tysk prinsessa och gifte sig med prins Gustaf Adolf. Hon var mor till kung Carl XVI Gustaf och de fyra "Hagaprincessorna".

I DAG ÄR DET
802
DAGAR KVAR
TILL ÅR 2 000

Leder körer med barn från många länder

Den turkiskfödde sångaren Hayati Kafe, svensktoppsstjärna på 60-talet, har inte lagt sången på hyllan. Han håller på att spela in en ny cd. I dag jobbar Hayati dessutom aktivt mot rasismen, bland annat genom en rad mångkulturella barnkörer i Stockholm.

AV HANS SIDÉN

Hayati Kafe kom till Sverige från Istanbul 1962 som sångare med Ismet Strals turkiska orkester. Repertoaren var en blandning av turkiska, franska, italienska och amerikanska melodier och Strals orkester blev mycket populär på Stockholmsrestauranger som Fashing och Bal Palais.

Intervjun

- Vi hade en väldigt internationell repertoar, säger Hayati.

- Jag sjöng mest på engelska, men även på italienska, franska och spanska. Vi ansågs vara något verkligt exotisk och folk kom fram och kände på oss, kände på håret. Det var ganska märkligt.

När orkestern 1964 återvände till Turkiet, stannade Hayati Kafe kvar. Han hade fått bra kontakter här och sjöng snart med Carl Henrik Norins orkester i Stockholm.

Sin skivdebut gjorde Hayati Kafe 1968 med Sån't, en svensk version av den amerikanska låten Thing, som varit en stor succé med Bobby Darin 1962. Hayati's Sån't hamnade på Svensktoppen och låg där i 10 veckor. Det här gjorde honom till en kändis och ledde till en rad TV-framträdanden och till samarbete med sångerskor som bl a Lill Lindfors, Monica Zetterlund, Ann-Kristin Hedmark och Anna-Lena Löfgren och en sejour på Berns med Eva Rydberg. Sin TV-debut gjorde Hayati från Rondo i Göteborg 1969, när han turnerade med en svensktoppsshow tillsammans med Britt Bergström och Jörgen Edman.

1974 lämnade Hayati sången och blev i stället krögare. Men en bit in på 80-talet gjorde han comeback. I dag jobbar Hayati dessutom med sju olika barnkörer i Stockholm.

- Det började förra hösten. Jag är projektledare och tillsätter körledare, samarbetar med dem och ser till att skapa kon-

sertillfällen för barnen som är mellan 7 och 12 år. Jag blandar mig också i repertoarvalet och vi försöker involvera så många invandrarbarn som möjligt. Syftet är att försöka hjälpa barnen med integrationsproblematiken. Barnen sjunger sina egna

hemländers sånger, svenska visor och så får de välja lite låtar ur poplistorna, eftersom det här är MTV-generationen.

- Inspiration till att starta barnkörerna kom efter det att jag under några år varit med om att

arrangera de stora galorna mot rasism, "Artister för fred", på Skansen i Stockholm. Massor av välkända svenska artister har medverkat för att på detta sätt manifesteras sin solidaritet med alla invandrare, de nya svenskarna.

Den nya cd, som Hayati jobbar med, kommer att gå i jazzstil och innehålla mest gamla evergreens, en del som tidigare sjungits in av t ex Frank Sinatra och Nat "King" Cole.

Hayati låg på Svensktoppen i tio veckor på 60-talet

Namn: Hayati Kafe
Yrke: Sångare
Bor: I Stockholm
Familj: Gift, 2 barn
Hobby: Tennis
Favoritförfattare: John Le Carré
Bästa semestern: New York



Artister för fred. Hayati Kafe fick inspiration till att starta barnkörerna, när han under några år var med om att arrangera de stora galorna mot rasism med kända artister på Skansen i Stockholm.

Bild: MARK EARTHLY